

## Brev fra Oluf i Australien den 21. november 2002

Min rejse:

Jeg startede jo ud i Melbourne hvor jeg var til Quality in Higher Education konference. Konferencen mindede meget om de konferencer som jeg havde været til i Birmingham og Prag, men denne var forskellig paa det omraade, at jeg skulle fremlægge et oplæg som jeg havde skrevet i samarbejde med en pige Mia fra mit hold og studieorganisation. Der var hoeje forventninger til vores oplæg som ophandlede studieforholdene paa Handelshoejskolen i Koebenhavn.. Forventningerne kom fra skolen som finansierede turen til Australien, men ogsaa fra arrangøerne, da det var foeste gang at studerende skulle holde et oplæg. Heldigvis gik det rigtig godt. Vi havde 45 min til at praesentere vores oplæg og svare paa spoersmaal. Vi brugte 20 min ekstra, fordi folk var meget interesseret i at vide mere om forholdene paa HHK og vores erfaringer. Der hele endte i et langt bifald og pludselig var nervoesiteten forsvundet. Efter oplægget kom folk stadig op til os og stillede os spoersmaal. En dame som arbejdede med studierelationerne paa et universitet i Oakland, spurgte os om vi var interesseret i at komme derud og fortælle deres administration og studerende om det danske system. Maaske gaar turen dertil naeste gang. Endvidere var der super positiv feedback fra HHK derhjemme. Udtalelser fra studielederen lyder: ” Et stort tillykke begge to jf. Lee's (hovedarrangoer) enormt positive tilbagemelding. En personlig triumf samtidig med, at I har virkelig har gjort CBS en kæmpe PR-indsats. Det er dejligt, når man får så meget valuta for pengene! Men kunne man forvente andet af jer to? Mange venlige hilsner Vagn. PS. Jeg véd, at I ogsaa vil få en hilsen fra dekanen” Det er jo noget som man godt kan være glad for. Det er rart, at hoere at folk var tilfredse med det stykke arbejde som vi lavede.

Efter konference valgte jeg at forlaenge mit ophold i Australien med en personlig ferie. Jeg syntes, at det var lidt langt at rejse bare for et kort konference ophold. Derfor blev jeg frem til den 10/11 i Melbourne sammen med Mia. Her blev der baade tid til at opleve livet i Australien, tage paa sightseeing og besøge gamle venner fra Dublin. Melbourne er en virkelig livlig by og et dejligt kultur center. Imens vi var i byen blev der afholdt det aarlige Melbourne Cup hvor 100.000 mennesker samles for at se hestevaeddeløb. Det er en stats helligdag og alle er virkelig klaedt paent paa og i godt humoer. Jeg blev ogsaa introduceret til australiernes dagligdagsliv, da jeg besøgte Shan og Chels. Shan og Chels er to australier som nu bor i Melbourne, men jeg mødte den i Dublin sidste aar, da jeg studerede der sammen med min gode ven Jakob Kaad. Shan og Chels viste mig hvor gaestfrie australier kan være. De viste os byen, og vi var ude og drikke nogle ol sammen. Derudover var Mia og jeg selv paa nogle udflugter. Den ene dag var vi ude og se kaenguruer, koalaer, wombats og smaa pingviner som Mia ville stjaele med hjem. Den anden tur tog os vestpaa ud af The Great Ocean Road for at se de 12 apostle og London Bridge (som var faldet ned!). Tiden i Melbourne var af den bedste slags, og jeg har staerkt paa fornemmelsen, at jeg kommer tilbage til denne smukke og energiske by igen paa et andet tidspunkt i mit liv. Forhaabentlig i forbindelse med en udstationering.

Jeg forlod Mia, Shan & Chels, Melbourne og pingvinerne, da jeg satte mig ind i Oz Experience bussen for at koere til Sidney. Turen tager normalt 10 timer, men med OZ exp. tager turen 3 dage. Til gengæld stopper den en hel del paa vejen og man kommer vaek fra motervejene. Den foeste nat overnattede vi paa en range hvor vi var paa natsafari og ude og klatre. Dagen efter stoppede vi i Canberra hvor vi saa parlamentet. Dagen efter ankom vi saa endelig til Sidney. Byen som man allerede kan genkende inden man ankommer. Her brugte jeg et par dage paa at se byen: Harbour Bridge, museums, ANZAC memorial og selvfoelgelig Joern Udzens Opera Hus (som han selv aldrig har set). Om loerdagen havde jeg billet til 3 symfunier som blev spillet af Australian Chamber Orcestra. Det var klart et at highlightsne for turen. Jeg fik ogsaa mulighed for at se omraader udenfor Sidney, da jeg besøgte Manly Beach, Olympic Staium og Blue Mountains.

Efter 3 kompremerede dage, drog jeg videre op nordpaa med OZ Exp. Vi stoppede paa et winery i Hunter Valley og smagte paa godterne. Om eftermiddagen ankom vi til Nundle og overnattede paa the Dag som var en faarefarm med en masse faar. Jeg lærte alt der er at laere om faar paa en time (incl. klipning) og derefter var der mega fest i laden. Vi dansede paa borderne og lavede konkurrencer og blev til sidst lidt fulde. Super grineren og godt for sammenholdet paa bussen. Sammenholdet stod ved, selv da vi stod af bussen i Byron Bay. Stedet man lærer at surfe. Selvom det regnede da jeg var der, saa var det et cool sted, og jeg har rigtig mange gode ”minder” derfra. Nu ligger det saadan at Australien gaar igennem den haardeste toerke som landet har haft i 60 aar. Der var bushfires 90 steder i

New South Wales staten imens jeg var der. Og saa skal det lige regne i Byron Bay – surfer meccaen – naar jeg er der. Det er bare ikke fair!



Fra Byron tog Oz Exp mig op langs Gold Coast og Surfers Paradise til Brisbane (hvor jeg efterlod mit hjerte) og videre til Rainbow Beach. Men inden jeg ankom skulle jeg lige se Steve Irwin – the crocodile hunter, og kaste mig ud af et fly i 14.000 fods højde. Skulle aabenbart lige presset ind i programmet. Godt saa – det var mega fedt at flyve i 65 sek. Fra Rainbow tog jeg en færge til Fraser Island som er verdens største sand ø. Her kørte jeg saa rundt i 3 dage i en 4x4 truck som ikke stoppede for noget. Det var en kanon oplevelse og oen er nok et af de smukkeste og fredligste steder som jeg har vaeret endnu. Faldt i soevn til lyden af boeljerne fra havet, spiste frokost ved krystallare friskvandssoer med det fineste og hvideste sand (smager stadig som almindelig sand), saa skildpadder og hajer og ledte efter sydkrydset om natten. Det var virkelig en smuk tur.

Nu er jeg kommet tilbage til fastlandet, faaet et bad, blevet klippet og spist en pizza. Klar til at moede nye udfordringer. Er du spaendt paa at vide hvad jeg skal opleve? Det er jeg ogsaa.