

Kommentar 10/1-1999

Den 10. januar kom Oluf hjem til Danmark på en meget billig returbillet Bangkok – København – Bangkok. Så skulle der tjenes penge til den videre rejse, som startede den 8. juni 1999 via Athen (det var en billig billet).

Brev 10/7-99: Back in Bangkok

Hi everyone.

It feels so good to be back in Bangkok again after six month in cold Denmark. I've almost forgotten have noisy, dirty and wonderful it really is. Back among the backpackers.

Norway was fine, and everything went as planed. But God, I needed some rest when I got home. Four days to wash my clothes, say goodbye to my friends and family, and get pack again. But don't worry, I only brought 5 kg this time.

So I got to BKK last night after spending 9½ hour in (boring) Athens airport. But I didn't miss my plane this time. Today have been rather active. This morning I decided, since it was my 4th time in BKK, to go and see the National Museum (quit good) and the beautiful Royal Palace. Then I went on a river cruise down to the Indian Area and Chinatown. Did some shopping, but they didn't have my size. I then went to the Cinema to see the new STAR WARS episode 1. And for all of you out there who haven't see it yet, I can only said this: He dies, sorry.

My future plans are to stay two days more in BKK, to book tickets home etc., and the head down south to Phuket, where I'm considering to take a PADI divers license. And who know were to next.

At the end I only have some small messages:

Olive if you want your bloody shirt and shoes that I've been keeping in BKK the last 6 months, then you'll let me know right?

Oh by the way, if anybody is out traveling right now in these areas, then write me an e-mail.

Have a nice summer,

Oluffe

Brev 12/7-99: Sydthailand

Hej derhjemme,

Jeg håber ikke at I savner mig alt for meget fordi jeg er på vej ned til Sydthailand, en lille ø på østsiden som hedder Ko Tao. Her kan man få '4 days open water PADI diver licence' for 1600 Dkr. Og det skulle være noget af det smukkeste i verdenen.

Jeg har også købt min egen backpack og den er bare så fed. Ud af alle de slags som findes på markedet så er dette den som passer bedst til mine behov. 70 + 15 Liter.

Billetten til CPH er også købt og betalt for. Og jeg fik et kanon tilbud. Flyver hjem den 8. august med Singapore Airlines med 2 timers transit i Singapore for 2500 Dkr. Så hvem kommer og henter mig i Lufthavnen den 9. kl. 0915???

Jeg har ikke lyst til at købe en returbillet til BKK igen. Fordi jeg mener at når jeg har været igennem Malaysia og Singapore så er min tur færdig. Og jeg skal nok komme tilbage i fremtiden, men næste sommer vil jeg noget andet. Skotland måske.

Jeg skriver igen om nogle dage, og pas på jer selv.

Oluffe

Brev 20/7-99: Til Lykke BIRGITTE

Hej alle sammen,

Til lykke til Birgitte og hendes 11 år, jeg skal nok tage noget pænt med hjem til dig. Og du må undskylde at jeg ikke kontaktede dig på dagen, men jeg var på en øde ø, så min mobil telefon virkede ikke. Men her kommer så en hilsen.

Har i andre det ellers også godt. Jeg brugte 7 dage på Ko Tao og tog mit PADI dykkerkort. Det er nok en af de bedste steder i verdenen at dykke og på en god dag kunne man se helt op til 25 meter under vandet. Det er jo en hel anden verden dernede.

Jeg er nu på vej til Ko Phi Phi på den anden side af Thailand for at kigge på de verdensberømte limestone øer. Og måske for jeg også chancen for at komme ud af dykke igen.

Kan I alle have det så godt imens, og jeg håber også at I har fået noget sol i DK. Fordi jeg er i hvert faldet blevet brun.

Oluffe

Brev 26/7-99: I Singapore

Hej derhjemme,

Så er jeg kommet til Singapore og fundet ud af hvilken fascinerende by det er og at man helst skal have nogle penge at bruge her. Jeg brugte sidste uge på endnu en tropisk ø, Ko Phi Phi, på Thailands vestside. Her lavede jeg endnu to dyk. Første ned til 31 meter for at se et sunkent skib, vildt, og det andet ved Shark Point, hvor jeg så hajer. Ellers var vi bare rundt for at se limestone øerne, hvor James Bond i 'Man with the Golden Gun' fløj rundt ved. Jeg har mødt en anden dansker fra Århus, som også rejser rundt alene og som også er 19 år. Vi passer egentligt godt sammen og rejser nu sammen i Singapore og Malaysia.

Glæder mig til at komme hjem og vise jeg billederne som jeg har taget. Håber at BR havde en god fødselsdags fest.

CR: Husk at det er i morgen (27/7) at jeg får besked om optagelse på HHK. Og hvis du er interesseret i at jeg køber nogle film med hjem fra Singapore, så du kunne sponsorere min rejsebillet, så må du give mig besked i dag om hvilken type og pris de har i DK, så jeg kan lave en god deal.

Ha det alle tiders.

Oluffe

Brev 2/8-99: Malaysia

Hej Carsten og hele familien derhjemme.

Jeg sidder nu i Kuala Lumpur. I ved det sted som vi muligvis skulle have boet. Her er egentlig meget dejligt, måske lidt varm og fugtigt. Jeg kom hertil for 3 timer siden og det er nu dejligt at komme tilbage til civilisationen. McDonnals og 7-11. Jeg har også lige været i biografen for at se den nye film med Will Smith, Wild Wild West. Så jeg tager det bare roligt den første aften.

Efter S'pore tog jeg op til Tioman Islands i Malaysia for at slappe lidt af på en tropisk ø. Det er helt anderledes end i Sydthailand. De første 3 nætter brugte jeg i Air Batang som jeg desværre må meddele er blevet ødelagt af turisme. Det er ikke det paradys som det måske engang var. De fleste bungalower er forladt eller forfaldne. Der er intet der virker og der ligger affald over det hele. Engang var der bare regnskov. Selvfølgelig kunne andre backpackere være med til at holde stemningen i vejret, og solen skinnende da også på den urene strand. Vi var også ude på en rigtig jungletræk. 9 stykker i alt i 5 timer. Det var virkelig en høj oplevelse. Jeg var lige ved at forlade øen med en rigtig dårlig smag i munden og en lyst til at tage direkte til BKK, men så snakkede jeg med en lokal, som fortalte mig om dette sted oppe nord på som hed Salang hvor strandene var bedre og der var mere liv. Så jeg gik igennem junglen sammen med to britere en morgen i 2 timer med fuld oppakning. Det var lidt hårdt. Stedet var så meget federe og jeg blev endnu to dage på øen. Fik nogle nye venner. Dennis er taget videre til Indonesien. Og i morges tog jeg så til KL. Regner med at blive her i 3 dage, inden jeg tager videre mod BKK.

Alt vel og jeg håber også at I har det godt. Det lyder som om I har travlt med at feste og nyde sommeren. CR jeg har købt nogle CV bånd til dig, så du kan bruge dit nye kamera. Og jeg mener selv at 55 kr/stk var en okay pris. Software her i KL er også kanon billigt og de har næsten alt. Så hvis du lige står og mangler et program så send en mail i dag og så skal jeg se hvad jeg kan gøre, okay.

Håber snart I skriver igen og jeg kunne godt lige tænke mig at vide om min lillesøster stadig er i live og vel.

Oluffe

Brev 8/8-99: Jeg kommer hjem nu

Hej derhjemme,

Bered jer på at jeg kommer hjem i morgen. Jeg har to timer til jeg skal med bussen til lufthavnen. Derfra flyver jeg med Singapore Airways tilbage til S'pore hvor jeg er i transit i 2 timer inder jeg skal med fly nr. SQ 352 til CPH. Jeg ankommer mandag morgen kl. 0735. Så hvis der er nogen som er tidlig oppe i morgen ville jeg blive meget glad. Ellers går det nok.

Glæder mig meget til at se jer igen og spise dansk mad.

Oluffe